

Den 15. august vendte jeg tilbage fra mit udvekslingsforløb. Jeg har studeret i 4 måneder på Ryukoku University i Kyoto, hvor jeg fik undervisning i japansk for at forbedre mine sprogfærdigheder. Samtidigt skulle jeg til mit hjemuniversitet, Aarhus Universitet, skrive en feltrapport om et selvvalgt emne, hvor feltarbejde skulle tages i benyttelse. Jeg valgte oprindeligt at skrive om forskellene mellem det danske og japanske uddannelsessystem, men jeg blev dog nødt til at ændre emnet, da det hurtigt gik op for mig, det var alt for bredt. Jeg indsnævrede derfor min opgaves omfang og valgte at fokusere på japanske universiteter og de unge studerende. Feltrapportens titel kom derfor til at lyde "Universiteters finansieringsmåder og unges betalingsbyrde". Den indeholder en refleksion over, hvordan det er som udlænding at skulle forske i et nyt og fremmed land, hvordan de japanske universiteter bliver finansieret, og hvordan de japanske studerende får betalt deres uddannelsesudgifter. Jeg inddrog i opgaven interviews fra mine japanske medstuderende for at høre deres meninger omkring emnet. Jeg ansøgte om Sasakawa legatet for at få hjælp til at kunne finansiere mine udgifter til rejsen. Det er også det jeg endte med at bruge pengene på, det vil sige flyrejsen, vacciner og lægecheck.

Jeg har opnået følgende:

- Lært hvordan forskning udføres.
- Analysering af relevant litteratur.
- Hvordan man udfører interviews.

Udover det faglige, prøvede jeg også at deltage i så mange kultur aktiviteter som muligt.

- Tog til festivaler, Aoi Matsuri, Gion Matsuri.
- Besøgte små landsbyer i Kyoto præfekturet med universitetet.
- Underviste japanske studerende i engelsk.
- Tog til Noh forestilling.
- Besøgte tætliggende byer såsom Nara og Osaka.
- Så mange historiske bygninger og templer.

Min rejse til Japan var første gang, at jeg i en længere periode var væk fra Danmark, og det var en udfordring at skulle tilpasse sig en ny hverdag. Selvom det var svært i starten, blev det hurtigt let, pga. alle de søde og rare mennesker jeg mødte. Det er første gang at jeg i lang tid har været sammen med mennesker fra andre lande, og det var fascinerende at høre om, hvordan andre lande er. Selvom man kan læse om det, se billeder og film, så har det ikke den samme gennemslagskraft som at snakke med en personligt. Jeg synes jeg har fået en øget lyst til at rejse og opleve andre steder. Yderligere har rejsen haft stor gavn for mine japanske sprogfærdigheder, samt at jeg har fået mange internationale venner.



Mine venner og jeg ved Todaiji i Nara



Mine klassekammerater og jeg til Gion Matsuri i Kyoto

Tusind tak til Sasakawa for jeres støtte, så min rejse til Japan kunne blive uforglemmelig.