

REPORT

Jeg ansøgte Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation om økonomisk støtte i forbindelse med mit udvekslingsophold på Akita International University i Japan. Mit valg faldt på netop dette universitet, da det her var muligt at få både et internationalt perspektiv på min uddannelse, samt et unikt indblik i en anderledes kultur og livsstil. I løbet af semestret har jeg også fået sat mit studieliv i perspektiv ved at opleve en meget anderledes undervisnings- og læringsform. Klasserne på AIU bestod af maksimum 20 elever og der blev i høj grad lagt vægt på, at man skulle deltage i undervisningen gennem eksempelvis fremlæggelser og faglige diskussioner i plenum. Derudover var der mange mindre opgaver til hver uge, flere feltture og den endelige karakter blev sammensat af flere forskellige delelementer. I alle fag var der fokus på samarbejde mellem studerende med forskellige baggrunde, hvilket til tider også har været en stor udfordring. På AIU havde jeg desuden mulighed for at studere følgende fag, som bidrager til at give mig en unik faglig profil:

- Introduction to Japanese Society
- Digital culture and Japanese Society
- Community development
- Political communication
- Intercultural communication

En anden ting, der gjorde oplevelsen helt speciel, var at stort set alle studerende boede på campus. Campuslivet betød, at jeg hurtigt fik et tæt forhold til mine medstuderende og bedre kendskab til andre lande og kulturer – blandt andet gennem mine to roommates, som var fra Japan og Thailand.



Det smukke bibliotek på campus, hvor jeg har tilbragt mange timer og man kunne finde studerende døgnet rundt.

Felttur med faget Community Development, hvor vi besøgte en gård, der har opstartet Green Tourism i Akita. Turen bød blandt andet på traditionel frokost, der udelukkende bestod af hjemmedyrkede ingredienser.



På Akita International University er der mange klubber og foreninger, som er organiseret af de studerende. Det gav mulighed for at dyrke alt fra sport til international debat og lære mere om de traditionelle skikke i Japan ved at deltage i eksempelvis teceremoni eller kimono klubben. De studerende udviste generelt stort engagement og tog ansvar for deres studieliv, hvilket jeg synes har været meget inspirerende. Jeg har blandt andet spillet på futsal holdet og været medlem af Wanderwogel, som var en forening, der arrangerede trekking ture i lokalområdet. Her udforskede vi den smukke og bjergrige natur omkring campus. Da der ofte blev observeret bjørne i nærheden, var det sikrest at gøre i en større flok og medbringe bjørneklokker, som vi fik udleveret af universitetet.

Overordnet set har mit semester på Akita International University betydet utrolig meget for mig både personligt og fagligt. Jeg har udviklet mig på mange områder og fået nye kompetencer, udvidet min horisont og ikke mindst fået minder for livet samt et globalt netværk og venskaber for livet. Opholdet har også medvirket til, at jeg er blevet endnu mere motiveret til på sigt at arbejde i udlandet eller i en international organisation.

Futsal holdet, hvor jeg var den eneste internationale studerende



Fællesbillede foran hovedindgangen til universitetet

